



BOERDERYKAMP

VAN 1 JUNI

TOT 6 JUNI



In het vredige dorpje Groeneweide, waar de tijd lijkt stil te staan en de lucht gevuld is met de geur van versgebakken brood en pasgemaaid gras, ligt Boerderij De Groene Hoek. Jarenlang was deze boerderij het kloppende hart van het dorp, maar sinds enkele jaren is de boerderij beginnen aftakelen.

Boer Lucien en zijn vrouw Gerda, die hun hele leven hard hadden gewerkt op de boerderij, werden ouder en konden het zware werk niet meer aan. De velden, die ooit vol stonden met goudgeel graan, lagen nu verlaten en vol met onkruid. De schuren, die vroeger vol leven waren, stonden nu stil en vervallen, met gebarsten daken en verweerde muren.

En op een serene ochtend ontdekte Boer Lucien tijdens zijn dagelijkse ochtendwandeling over het terrein dat zijn kostbare dieren waren verdwenen. Zijn koeien, geiten, kippen en zelfs zijn trouwe bordercollie, Max, waren spoorloos verdwenen.

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door Groeneweide. De mensen waren geschokt. Hoe kon zo iets gebeuren in hun vredige stadje? De boerenbond riep onmiddellijk een spoedvergadering bijeen, waarbij besloten werd dat er een zoektocht moest worden georganiseerd om de gestolen dieren terug te vinden.

Ten einde raad besloot het koppel een brief te schrijven naar de kapoenen leiding met de vraag of de kapoenen het misschien zagen zitten deze bijzondere uitdaging aan te gaan. De kapoenenleiding is er zeker van dat met de energie en het enthousiasme van de kapoenen, we samen de boerderij terug herop kunnen bouwen en de droom van Gerda en Julien levend te houden! En het allerbelangrijkste, dat we alle dieren terug zullen vinden.

Dus trek je laarzen aan, want dit avontuur wacht op ons!



Wat is een kamp?

Voor veel van onze kapoenen komt hun eerste (scouts)kamp ooit eraan en daarbij misschien wel de langste periode zonder mama & papa ooit! Heel Spannend, maar we kunnen jullie garanderen dat het zo leuk wordt, dat jullie geen tijd gaan hebben om aan thuis te denken.

we trekken er 6 dagen Lang samen op uit en doen een giga sleepover die 5 nachten duurt! De Leiding zal een programma voorzien met tal van leuke Spelletjes, maar ook voldoende rustpauze om op adem te komen, we nemen ook een foerierteam mee dat ons zal voorzien van heerlijk en gezond Lekkers zodat niemand iets te kort komt.

Algemeen dagschema (kan soms afwijken):

08u15: Opstaan

09u00: ontbijt

10u00: begin voormiddag activiteit

13u00: Lunch

14u00: Platte rust

16u00: namiddag activiteit & vieruurtje

18u00: avondeten

19u00: avondactiviteit

20u30: SLAPEN



waar & wanneer?

van maandag 1 juli 14u00 (in uniform)TOT woensdag 6 JULI 13u00
Omdat vele ouders moeten werken raden we aan om met zoveel mogelijk te carpoolen, we hebben hiervoor een handige tool gevonden (<http://www.groupcarpool.com/t/tcu9f8>). Via deze link kan je jezelf beschikbaar stellen als chauffeur en aanduiden hoeveel plek je hebt in je auto. Andere ouders die zelf niet beschikbaar zijn kunnen dan een plekje in je auto 'reserveren' voor hun kapoen.

Ons grootse avontuur kost €80. De betaling staat gelijk aan de inschrijving, Graag overschrijven **ten laatste dinsdag 18 juni** op: BE19 0688 9815 0612 met vermelding "kapoenenkamp 2024 naam"
we verwachten zowel onze boeren als de post op onderstaand adres.

Don Boscostraat 47, 2400 Mol



Wat neem ik mee?

Slaapgerief:

- Matje/Luchtmatras/veldbed
- SLAAPZAK
- Hoofdkussen
- pyjama
- knuffel
- Pantoffels
- Boekje
- Zaklamp

Toiletgerief:

- Tandborstel
- Tandpasta
- Borstel
- Zeep
- Shampoo
- washandje
- Washanddoek & Zwemhanddoek
- Zonnecreme

Kledij:

- Uniform (aan bij aankomst)
 - T-Shirts
 - Broeken (Lange & korte)
 - Rokjes/kleedjes
 - Truien
 - Sokken
 - Ondergoed
 - Schoenen
 - Zwemkledij
 - Regenjas
 - Zonnehoedje/petje
 - verkleedkledij: boeren en boerinnen
 - verkleedkledij kip
- ZET OVERAL JE NAAM IN!!!**



Wat neem ik mee?

Overige:

- Medicatie
- kids ID !!!!
- keukenhanddoek
- Drinkbus
- Zonnebril
- ENVLOPPEN & Postzegels

wat Laat ik thuis?

- Dure spullen die stuk kunnen gaan
- Je mooiste kleren die niet vuil mogen worden
- Te veel snoep*

*we gaan al het snoep in 1 grote Pot doen en elke dag enkele keren Laten rondgaan, op deze manier voorkomen we uitsluiten, buikpijn en nachtelijke snoepers,

*TIP: Schrijf het adres al op de enveloppen en Plak er al een Postzegel OP Zodat er geen misverstanden kunnen gebeuren.

*



En als Laatste

Het is zeer belangrijk dat de medische fiches van al onze kapoenen in orde zijn.

De instructies daarvoor vinden jullie hier:

<https://scouts4811.be/tak/groep/individuele-steekkaart>

Wij hebben er alvast waanzinnig veel zin in en boer Julien en boerin Gerda zullen jullie met open armen ontvangen, Indien er vragen zijn mogen jullie ons uiteraard een mailtjes sturen op kapoenen@scouts4811.be of ons na de vergadering aanspreken.

